

# Celstraf als dank voor hulp

**Bosschenaar Jan van Boekel ging na de bevrijding in het westen voedselhulp bieden. Zoon Bob uit Lith maakte er een documentaire over.**

door **Domien van der Meijden**

**LITH** – Bob van Boekel uit Lith heeft er ruim drie jaar aan gewerkt: een documentaire over het twaalf weken durend liefdadigheidswerk van zijn vader Jan van Boekel in de zomer van 1945.

Jan was kolenhandelaar in Den Bosch en bestierde met zijn vrouw Hilde de zaak. Hij liet zijn zaak vrijwillig twaalf weken in de steek om in Leiden transporten van hulpgoederen te begeleiden bij de Touwfabriek.

De documentaire valt uiteen in twee onderdelen: 'Uit het dagboek van een kolenboer' en 'De wens hier nooit aan te zijn begonnen.'

De 66-jarige Bob van Boekel sprokkelde in die drie jaar in allerlei archieven de spaarzame informatie bij elkaar over een van de grootste humanitaire acties. Die acties van 'Zuid helpt Noord' en het Rode Kruis werden in de zomer van 1945 gehouden om voedselhulp te bieden aan Nederlanders in het westen die getroffen waren door de hongervinter en de voedselschaarste aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bobs vader Jan maakte deel uit van een groep Brabanders die op 10 mei vertrok naar Leiden. Met een convooi legertrucks en personenauto's gingen ze richting Leiden. Jan van Boekel was fervent amateurfilmer en legde zowel de reis al een deel van het verblijf in Leiden vast op film. Die rollen kreeg Bob pas een paar jaar geleden in handen kreeg, samen met een aantal brieven die zijn vader Jan aan zijn vrouw Hilde schreef toen hij gevangen werd genomen.



„Pas bij het lezen van de brieven, in combinatie met de beelden op de filmdoos 'CNV B2', begon het mij te dagen wat het allemaal voorstelde. Want mijn vader heeft mij tijdens zijn leven nooit wat over die tijd verteld”, zegt Bob van Boekel. Zijn vader werd na thuiskomst van zijn twaalf weken durende vrijwillige klus opgepakt op ver-

**“ Hij had eigenlijk een lintje moeten krijgen. Maar er kwam niet eens een excuusbrief**

Bob van Boekel

denking van 'plundering tijdens oorlogstijd' en kwam in strafgevangenis van Den Haag/Scheveningen terecht.

„Bewijs is er nooit gevonden. Blijkbaar is het hele verdenkingsverhaal van diefstal gebaseerd op geharrewar tussen het Militair Gezag en de Binnenlandse Strijdkrachten uit die tijd. Alleen een 19-jarige militair heeft toen toegegeven dat hij twee stukjes zeep had meegenomen. Iedereen uit de groep van mijn vader kwam uiteindelijk weer vrij. Ook mijn vader. Hij heeft onschuldig twaalf weken vast gezeten, net zolang als hij vrijwilligerswerk heeft gedaan. Belachelijk gewoon. Daar had hij eigenlijk een lintje voor moeten krijgen. Maar er is nog niet eens een excuusbrief gekomen.”

Na al die jaren heeft Bob de laatste tijd een berg uren gestopt in

■ Bob van Boekel werkte meer dan drie jaar aan de documentaire over de hulp die zijn vader in het westen bood.

foto Jeroen Appels/Van Assendelft

het zo compleet mogelijk achterhalen van alle feiten. „Ik kan zelf goed monteren en mijn buurman Robert Schulte heeft een prachtige presentatiestem. Die heeft bij de filmbeelden van mijn vader nu alle feiten en cijfers in een soepel

**“ Pas bij het lezen van de brieven begon het mij te dagen wat het voorstelde**

Bob van Boekel

verhaal ingesproken. We doen alsof de cameraman vertelt wat er gebeurt. Dat maakt de hele documentaire echt levendig.”

Bob van Boekel wil dat een groter publiek kennis neemt van dit uniek stuk Bossche en vaderlandse geschiedenis uit 1945. Het is per slot van rekening in 2015 precies zeventig jaar geleden dat deze Bossche hulpactie met het Commissariaat van de Noodvoorziening (CNV) op gang kwam. „Ik doe mee met een Brabantse wedstrijd voor amateurfilmers in 2015. Misschien dat ik een mooie prijs in de wacht sleep met dit unieke historische document. Maar ik zou het ook leuk vinden om presentaties te geven bij heemkundegroepen.”